



- Feest van hoop - pagina 2
- Kijk - pagina 3
- Dwars durven zijn - pagina 8



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

nummer 4 | juni | 1e jaargang 2017

GODS KERK WERELDWIJD

Samen in actie voor vluchtelingen

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op drift. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard.

Vaak vinden ze opvang in eigen land of in buurlanden. Soms trekken ze verder. Vooral mensen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië zoeken een toekomst in een ander land.

- In Syrië heerst al jaren een bloedige opstand tegen het autoritaire regime van president Assad.
- In Afghanistan woedt al tientallen jaren oorlog. De fundamentalistisch-islamitische Taliban-beweging probeert de

regering omver te werpen van de door het Westen gesteunde president Ashraf Ghani.

- In Eritrea onvluchten jonge mannen de dienstplicht. In de praktijk betekent dienstplicht een slavenbestaan en tewerkstelling bij grote infrastructurele projecten. Tegenstanders van het regime worden opgesloten en soms gemarteld.
- De helft van de vluchtelingen (51%) is jonger dan 18 jaar.



Jaime Colán (1956, Lima, Peru), 'El Arca de Noé' (De ark van Noach), olieverf op doek, 60x70cm, 2008 – MissieZendingkalender 2012

Wereldwijd staan kerken klaar om deze mensen in nood hulp te bieden, verbonden met christelijke organisaties via het ACT-netwerk. Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Kerk in Actie kan vluchtelingen helpen met voedsel, medicijnen en kleding, én organisaties steunen die werken aan vrede, gerechtigheid en verzoening. Uw gift op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Wereldwijde hulp vluchtelingen is van harte welkom. www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-vluchtelingen

Meer over het thema 'Gods Kerk wereldwijd' (vluchtelingen, Pinksteren en mensen in de knel) op pagina 2, 3 en 5.

3 JUNI

'Pudding met granaten'



ICHTHUSKERK • Theater Zonder Grens is een bijzondere interculturele theatergroep uit Apeldoorn, twintig jaar geleden opgericht door Bako Sorany, een Irakese vluchteling. In Irak was Sorany regisseur en dat talent zet hij nu in om vluchtelingen en (andere) Nederlanders bij elkaar te brengen.

Dankzij Carla van Vliet komt het unieke stuk 'Pudding met granaten' op zaterdag 3 juni ook in Zoetermeer op de planken. Carla was tot voor kort meelevend gemeentelid in Noord en regisseuse van de musicals Paulus, Esther en Maria. Zij is verhuisd naar Apeldoorn en nu betrokken bij Theater Zonder Grens. 'Pudding met granaten' is een maatschappijkritisch toneelstuk waarin op satirische wijze gezinsleven en militarisme contrasteren. Een bijzonder stuk dat de werkelijkheid van de huidige wereldorde weerspiegelt, in een interculturele setting waarbij spelers uit verschillende culturen het podium bezetten.

Zaterdag 3 juni, 20.00 uur
Ichthuskerk, Parkdreef 258
Toegang gratis, collecte na afloop

16-17 JUNI

Niet slapen, maar bidden 24-uurs bezinningsactie voor vervolgde christenen

OOSTERKERK • Lukt het om van vrijdag 16 juni tot zaterdag 17 juni 1000 gelovigen in Zoetermeer bij elkaar te krijgen om 24 uur lang stil te staan bij het lijden van christenen in landen als Noord-Korea, Eritrea en Pakistan en de geloofsvrijheid die wij hier hebben?

De organisatoren Hans Trapman en Piet van Daalen van de stichting Hulp Vervolgde Christenen vertrouwen erop dat dat lukt. Vanaf 15.00 uur op vrijdag 16 juni tot zaterdag 17 juni worden er allerlei activiteiten in de Oosterkerk (Oosterheemplein 320 Zoetermeer) voor groot en klein georganiseerd om

dit streven mogelijk te maken. Ook 's nachts is de kerk open. Iedereen is ook dan welkom in de Oosterkerk.

Nacht van Gebed

Binnen deze 24-uursbezinning wordt de jaarlijkse Nacht van Gebed gestalte gegeven. Het initiatief hiervoor gaat uit van Open Doors. Deze organisatie steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of onderdrukt. Open Doors brengt onder andere bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Zij doet dit omdat ze gelooft dat 'wanneer één

lid lijdt, alle leden mee lijden' (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsofdracht uit Matteüs 28:19: 'onderwijs alle volken'. Eén nacht waarin veel christenen niet slapen, maar bidden. Niet voor henzelf of voor hun kerk, maar voor de vervolgde christenen wereldwijd. In Zoetermeer en andere plaatsen in Nederland vertellen medewerkers van Open Doors de verhalen van vervolgde broeders en zusters. Open Doors roept ook op om voor deze medechristenen te bidden omdat gebed het verschil maakt!

Gebedsketting

Daarom wordt er ook in Zoetermeer vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur een 24 uur durende gebedsketting georganiseerd. In blokken van 15 minuten wordt onafgebroken gebeden voor Gods Kerk wereldwijd. De gebedspunten worden onder andere aangereikt

De organisatoren roepen **96 gelovigen** op om mee te doen en de gebedsketting te realiseren in een 'cel' die naast de Oosterkerk komt te staan. Kom en doe mee! Laten we samen in gebed gaan om onze vervolgde broeders en zusters te versterken.



door het vertellen van de persoonlijke verhalen van medewerkers van Open Doors of de verhalen van de vervolgde en onderdrukte christenen.

Escape Room

Basisschoolkinderen kunnen op vrijdag 16 juni van 15.00 tot 17.30 uur komen knutselen. Jongeren (maar ook ouderen) kunnen de Escape Room 'De stalen kerk' uitproberen. Met een team van maximaal 5 personen moet je een code kraken om vrij te komen. Hier heb je maximaal 15 minuten de tijd voor. Speciaal voor vrouwen is er op zaterdagochtend vanaf 7.30 uur een inlooptentje.

Urdu-dienst

Ook is er op zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur een Pakistaanse dienst in het Urdu. Natuurlijk is er een tolk aanwezig om de dienst in het Nederlands te vertalen. Het doel is om Zoetermeerse gelovigen in contact te brengen met Pakistaanse gelovigen die moesten vluchten uit hun geboorteland.

• Arie Vooijs

Meer weten over het 24H EVENT Zoetermeer e.o. en de Nacht van Zoetermeer? Kijk op www.stichtinghvc.nl/zoetermeer. Daar kun je je ook aanmelden voor de verschillende activiteiten.



OPENBARE AANKONDIGING

Ruiming van graven op voormalige begraafplaats Oude Kerk

In verband met de herinrichting van het voormalige kerkhof bij de Oude Kerk is de Protestantse Gemeente Zoetermeer voornemens een aantal graven te ruimen.

In het voorjaar van 2018 worden in de zuidoosthoek van de voormalige begraafplaats Oude Kerk graven geruimd en/of grafmonumenten van graven verwijderd of herplaatst op een ander gedeelte van de voormalige begraafplaats. Het betreft hier de graven met de volgende nummers: 136, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179.

Rechthebbende(n) van de betreffende graven zullen zo veel mogelijk persoonlijk geïnformeerd worden over de procedure van de ruiming en

over de mogelijkheden van herbegraven. Deze openbare aankondiging vindt plaats omdat rechthebbenden van veel graven niet meer te achterhalen zijn.

Contact opnemen

Rechthebbende(n) kunnen tot uiterlijk 1 juni 2018 voor nadere informatie en/of vragen contact opnemen via telefoonnummer 06 420 144 90 of een e-mail sturen naar beheer@oudekerkgemeente.nl Indien zich voor de genoemde datum geen rechthebbenden hebben gemeld zullen de betreffende graven worden geruimd en de grafmonumenten worden verwijderd en/of herplaatst.

UIT DE SYNODE

Een eigen 'rechtvaardig' geluid

VEILIGHEID • Op de vergadering van de Generale Synode op 20 en 21 april 2017 in Congres-hotel de Werelt te Lunteren gaf de Utrechtse hoogleraar en terrorismedeskundige Beatrice de Graaf een ethische bezinning over rechtvaardige veiligheid.

Christenen hebben een ander antwoord op de toenemende gevoelens van angst en onveiligheid, vooral bij jongeren. De kerk heeft een eigen geluid als het over het kwaad gaat en moet dat ook laten horen in het publieke debat. Onder verwijzing naar Micha 6:8 is mw. De Graaf van mening dat het nu de tijd is dat de kerk een 'leer van rechtvaardige veiligheid' ontwikkelt. Als actueel voorbeeld noemde ze de aanslag op de Kopten in Egypte, waar tijdens Palmzondag 45 kerkgangers bij omkwamen en honderden gewond raakten. De Kopten hadden niet alleen felle kritiek op de overheid, maar beleden ook openlijk hun geloof door naar de kerk te blijven gaan en te blijven bidden. Als christen

moet je eerst nadenken over het kwaad in je eigen hart voordat je nadenkt over het kwaad daarbuiten. Behalve het bespreken in de kerk, moet het kwaad worden benoemd en aangewezen en waar mogelijk bestreden. In het najaar verschijnt haar boek, waarin een christelijk perspectief op dit thema is ontwikkeld om zo het gesprek in kerkenraden en gemeenten te stimuleren.

Honderd plekken

De landelijke kerkvergadering startte met een bezinning over gemeentezijn naar aanleiding van de nota 'Kerk 2025'. Coördinator Martijn Vellekoop gaf in dit kader een toelichting op een recent verschenen onderzoek 'Op hoop van zegen' (zie ook pagina 1 van *Kerk in Zoetermeer* nummer 2 april 2017 – redactie). De Protestantse Kerk heeft het beoogde aantal van honderd nieuwe pioniersplekken bereikt en daarmee ruim 10.000 nieuwe mensen kunnen benaderen.

• Gerard Visser
DIAKEN CLASSIS ZOETERMEER

VAN DE REDACTIE

Vogelvlucht

Gejaagd stond hij voor de deur, een buurtbewoner van buitenlandse afkomst. We kenden hem niet maar begrepen uit zijn woorden in welk huis hij woonde. 'Me fógel', hijgde hij, 'me fógel zit op joellie dakkapel. Die is van mij, ik zórg voor hem.' Een dwergpapegaai was het, een witte. Bij ons gezamenlijke bezoek aan het dak vluchtte de vogel en zocht zijn heil bovenin de metershoge spar van een aangrenzende buurtuin. Even later sloeg een van de duiven van de naaste burens met klapperende vleugels tegen het keukenraampje, van haar vertrouwde plaatsje verdreven

door de uitheemse nieuwkomer.

Vogel, duif, vluchteling. Het beeld van de voorplaat laat me niet los: duiven opstijgend uit de ark van behoud. Een zee van mensen op drift, op de vlucht voor onderdrukking, ramp en onheil. Mensen wereldwijd op zoek naar redding, behoud en onderkomen. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Ruimte voor een nieuw en levenreddend bestaan. De bijbeltekst uit 2 Korinthe 3:17 komt bevrijdend bovendrijven: 'Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.'

• Marieke van der Giessen-van Velzen
EINDREDACTEUR

17-18 JUNI

Nacht van de Vluchteling: 'Hoe ver loop jij?'



REGIO • De afgelopen jaren zijn we dagelijks geconfronteerd met beelden van vluchtelingen. Vluchtelingen die in rubberen bootjes of op andere manieren naar Europa zijn gekomen, op de vlucht voor de oorlog in hun eigen land. We beseffen niet altijd dat zij een lange reis vol gevaren achter de rug hebben, een reis die vaak te voet wordt afgelegd.

'Hoe ver zou jij 's nachts lopen uit angst voor geweld?' Deze vraag is het thema voor de Nacht van de Vluchteling van die Vluchtelingenwerk voor de achtste keer organiseert, dit jaar in de nacht van 17 op 18 juni. In het holst van de nacht, om precies 0.00 uur, starten vanuit Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam duizenden

deelnemers een 40 km lange sponsorloop. Doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor noodhulp voor vreemdelingen en ontheemden in de regio, voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen de lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht aan vluchtelingen wereldwijd en ervaren de lopers zelf een klein beetje hoe het is om op de loop te zijn voor geweld. In Rotterdam was half mei het maximaal aantal deelnemers bereikt. Een loper steunen kan altijd en een steentje bijdragen door een gifft te storten op de rekening van Vluchtelingenwerk ook. Mogelijk kan iemand in je omgeving die meeloopt een donatie mentaal goed gebruiken.

'Wat het meelopen voor mij betekent?

Samen met mijn dochter midden in de nacht op pad, in gedachten bij alle vluchtelingen die die nacht ook op pad zijn ... in het besef dat zij niet de volgende ochtend weer hun eigen huis kunnen binnenstappen ...'

Leta, een loper

■ www.nachtvandeavluchteling.nl

• Aafke Halma

UMOJA-KRING

Pinksteren: 'Feest van hoop' voor Eritreeërs in Meerzicht

IMPRESSIE • Een kruidig maal van Eritrese 'eingera', pittige vlees-saus met groenten in een pannenkoekje en versgebrande koffie na. Bewoners uit één Zoetermeerse wijk, van zeven kerken en gemeenten en afkomstig van twee continenten, deelden op de avond van 4 mei de maaltijd. In één woord: 'umoja', Swahili voor 'saamhorigheid'.

'Umoja kan voor Meerzicht, en andere wijken in Zoetermeer, eenzelfde impact hebben als de Perrons in Oosterheem en Halte 2717 in Buytenwegh', zegt contactpersoon Flip Bakker. 'Umoja wil kerken en gelovigen helpen zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Het bijzondere is de interkerkelijke aanpak. Zeven vrouwen en een jonge man uit Eritrea vonden hier eind vorig jaar onderdak. We konden met onze kring Umoja/Hart voor Meerzicht helpen met een fiets, een wasmachine, een bank.'

'Hier vrij, hier rust'

Op en rond die bank zitten christenen uit verschillende geloofsgemeenschappen, zoals de pinkstergemeenschap Emmanuel, protestantse gemeente De Oase, gereformeerd-vrijgemaakte kerk Het Kompas, evangelische gemeente Parousia, het

rooms-katholieke Genesareth en het Apostolisch Genootschap. De Eritreeërs behoren tot de Eritrees-Orthodoxe Kerk, die in Rotterdam en in Leiden bij elkaar komt. 'Er is een leuk contact ontstaan', zegt Flip. 'Het is bijzonder dat we juist op 4 mei bij hen te gast mogen zijn.' Samen kijken we naar de kranstegging op de Dam. Dan vertellen Alem, Asrat, Yordanos, Rihat, Selam en Efreem hun verhaal van bevochten vrijheid. Lopend, soms meerjend, wisten ze naar Soedan te komen en vandaaruit verder naar Europa. 'Geen vrijheid in Eritrea! Militaristisch regime, mag niks. In ons land kunnen we niet langer leven. Hier vrij, hier rust.'

'Die ene Geest'

De Umoja-kring overhandigt een Bijbel in Gewone Taal. Aan Selam de eer die te openen. Hardop leest ze voor uit 1 Korintiërs 12:12: 'We horen allemaal bij Christus.

PAASKAARS

De eekhoorn en de mier

NOORD • Elk jaar gaat Afke van der Brug de uitdaging aan om een goed thema voor de paaskaars in de Ichtuskerk te bedenken. Dit jaar haakte ze in op het thema van de Veertigdagentijd, 'kiezen'. In de Paaswakeviering werd de nieuwe kaars binnengebracht. Een waaier van groen en bruin: 'een treurwilg', met onderaan twee gestileerde figuren: 'de eekhoorn en de mier'. Op Paasmorgen leverde deze verbeelding een goed gesprek met de kinderen op. In het boek *Misschien wisten zij alles* met korte verhalen van Toon Tellegen vond Afke een mooi verhaal over keuzes maken. De eekhoorn is gelukkig, maar kun je eigenlijk nog gelukkiger zijn dan dat je al bent? De mier geeft vele keuzes. Op deze manier brengt de verbeelding de symbolische functie van de paaskaars dicht op het leven van allen. Het verhaal begint zo:

De zon scheen en de eekhoorn en de mier zaten in het gras aan de overkant van de rivier. Boven hen ruiste de wilg, voor hen kabbelde het water, terwijl in de verte de lijster zong. 'Volgens mij', zei de eekhoorn, 'ben ik nu gelukkig.' De mier zweeg en kauwde op een grassprietje ...

Lees verder op: <http://bit.ly/2pl3P0M>



... We hebben allemaal die ene heilige Geest gekregen.' Een Eritrese bijbel blijken ze in huis te hebben. Gelukkig, 'ik begrijp nu niet precies wat ik lees'. Het is bijna Pinksteren, maar dat woord kennen ze nog niet. Gebaren van vlammetjes en 'prattende handen' oogsten vragende blikken. Als ik Pasen noem, begint het te dagen. 'Ja, het grote feest van Jezus' opstanding.' Veertig dagen daarna: 'Hemelvaart, jaja.' Tien dagen later Pinksterfeest: 'Natuurlijk, dat vieren wel!' Naar de kerk gaf nooit problemen in Eritrea. 'Geloof, in de kerk zijn, geeft rust.' Pinksteren betekent 'hoop, vooral hoop', zeggen ze met glanzende ogen, 'en uitzicht op vrede.' 'Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan', zingt een lied. Het wordt zomaar werkelijkheid in een huiskamer in Meerzicht.

Umoja /Hart voor Meerzicht:
Flip Bakker T (079) 329 04 20
M 06 246 896 49
Ehartvoormeerzicht@gmail.com
Wumojanederland.nl

• Marieke van der Giessen-van Velzen

JONGERENREIS

De wonderen van Taizé



INTERVIEW • 'Ik had het zelf zo graag als jongere willen ondergaan', zegt Matthé Vermeulen, sinds tien jaar organisator en begeleider van de jaarlijkse Taizéreis voor Zoetermeerse jongeren zo tussen de 18 en 35 jaar. 'Wat er met je gebeurt als je een week in Taizé verblijft, is ongelooflijk, ja, wonderlijk!'

'In zo'n week word je echt een ander mens. Je komt er aan met je onzekerheden en je levensvragen en je vertrekt in volkomen vertrouwen en met antwoorden op die vragen. Daartussen heb je een week doorgebracht in eenvoud, deelgenomen aan een programma met een ijzeren regelmaat en daarbij verbinding gezocht met God. Je hebt gezocht naar wat God voorheeft met jouw leven en je hebt Hem daadwerkelijk ontmoet. Cruciaal is dat je hebt ervaren dat God je bovenal liefheeft en dat hij heel veel vertrouwen in je heeft.'

'... je vertrekt in volkomen vertrouwen en met antwoorden op je vragen'

Alle verschillen vallen weg

Taizé is het wereldberoemde plaatsje in Oost-Frankrijk, Bourgondië. Daar is het in de jaren veertig van de vorige eeuw allemaal begonnen, dankzij de onvergetelijke Frère Roger (1915-2005). In het zomerseizoen verblijven er tussen de drieduizend en vijfduizend jongeren per week uit de gehele wereld (maar vooral uit Europa). 'De vieringen in en rondom de moederkerk doe je samen met elkaar. Alle verschillen tussen mensen, religies en leeftijd vallen weg.' Zij kamperen in tenten, individueel of in groepen, doen mee met de dagelijkse bijbelbesprekingen, vieringen, maaltijden en beleven vooral 's avonds heel veel plezier met elkaar. Dat alles onder de huisregels van de gemeenschap. 'De voertaal is Engels, maar er zijn altijd vertalers en tolken. Je vindt aansluiting met leeftijdgenoten uit andere landen en houdt



er vaak vrienden aan over, soms voor het leven (er zijn ook veel Taizéhuwelijken gesloten!).'

Werken aan verzoening

Matthé Vermeulen heeft op 18 april in De Pelgrim een lezing gehouden over de stichter van de Taizé-gemeenschap, Frère Roger. Hij kan boeiend over hem vertellen. 'De grootmoeder van Frère Roger, wonend in de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog, maakte de enorme verschrikkingen van die oorlog mee. Een oorlog, die gevoerd werd tussen christenen uit verschillende landen. "Dat nooit meer", heeft zij op haar kleinzoon overgebracht.

Frère Roger: 'Hier wordt evangelische verzoening concreet beleefd'

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, die Frankrijk had verdeeld in het bezette noorden en het relatief vrije zuiden trok hij vanuit het neutrale Zwitserland naar het land van zijn moeder en oma om te helpen. Op 25-jarige leeftijd kocht hij voor de prijs van twee auto's een landhuis. 'Ik voelde de drang om een gemeenschap uit te bouwen

waarin de evangelische verzoening dag na dag concreet beleefd zou worden", zei hij. In dat huis verwelkomde hij gastvrij politieke vluchtelingen, Joden en Duitse krijgsgevangenen. Daar begon het werken aan de verzoening. Tussen 1944 en 1949 engageerden de eerste zeven broeders zich voor het leven. Frère Roger werd hun prior. In 2017 verblijven er zo'n 100 broeders in de gemeenschap van Taizé. Zij ontvangen er het onvoorstelbare aantal van 100.000 jongeren per jaar!"

Taizévieringen 'thuis'

Elke vierde zondag van de maand wordt er vanaf 19.30 uur in De Wijngaard een oecumenische Taizéviering gehouden. Er worden dan ook liederen in allerlei talen gezongen. Het spreekt haast vanzelf dat de Taizégangers aan deze vieringen meedoen.

In juli vertrekt er weer een groep jonge Zoetermeeders onder leiding van Matthé, die dit samen doet met Jos Mooren, Dick Sonneveld en Janneke Stam. We zullen zeker van hen horen!

• Jan Blankespoor

Ga deze zomer mee, er is nog plaats!

Datum: 9 - 16 juli
Vertreklocatie: De Regenboog, Nathaliengang 263
Tijd: Direct na de uitzwaai- viering van 10.00 uur in De Regenboog
Info en aanmelden:
Matthé Vermeulen T 361 94 93
E matthe.vermeulen@kpnmail.nl
Dick Sonneveld T 360 45 52
E daj.sonneveld@gmail.com



De Zoetermeerse groep vorig jaar in Taizé. Vierde van links achterste rij: Matthé Vermeulen, organisator en jaarlijks een van de leiders van de reis.

11 JUNI
Vrouwenviering 'Zo zoek ik mij een weg naar jou'



ICHTHUSKERK • Met wie voel jij je verbonden? En hoe is die verbondenheid ontstaan? In deze vrouwenviering gaan we op zoek naar de vele verbindingen die er zijn in ons leven: mooie, moeilijke, verbroken en inspirerende verbindingen. Van harte welkom!

Zondagavond 11 juni, 19.30 uur, Ichthuskerk, Parkdreef 258
Connie T (010) 512 06 67,
Jannie, Joke, Nicole en Tanja

14 en 28 JUNI
Rondom de bron

DE OASE • Rondom de bron kan dorst worden geleest, komen mensen op adem, worden gesprekken gevoerd en nieuwtjes uitgewisseld. Ook in De Oase maken we hier tijd en ruimte voor vrij. Midden in de week bent u, ben jij, welkom 'rondom de bron' van 19.00-19.45 uur op de woensdagen 14 en 28 juni en 12 juli.

• Ds. Carina Kapteyn
T (079) 347 85 33



20 JUNI
Close reading

DE REGENBOOG • Op 20 juni is er weer Close reading, ditmaal in De Regenboog, aanvang 20.00 uur. Het is de laatste keer van dit seizoen. Het zal ditmaal gaan over Kolossenzen 2:6 en verder: 'De Goddelijke volheid die in Christus is, is ook in u! U bent ermee vervuld!' Gelezen wordt vanuit de 'lectio divina', om daarna woord voor woord de teksten te bekijken vanuit mystagogisch perspectief. Anders gezegd: leren kijken als door Gods ogen, Hij is het immers die ons met volheid vervult.

KIJK



PERSPECTIEF

Levensfeest

Op de Pinksterdag is Ecclesia geboren. De 'moeder' van Ecclesia is de Geest van God. De Geest is bruisend leven en geeft bruisend leven. Ecclesia groeide inderdaad bruisend op. In een groeisput werd zij als kerk van Christus in korte tijd verspreid over heel de bewoonde wereld. Wat was de kracht van die snelle groei? Het getuigenis dat Jezus leeft! Jezus was God op aarde. Hij heeft als mens gedaan wat hij als God niet kon. God kan niet lijden en sterven, Hij is het Leven. Toen is Hij geworden wat Hij niet was. God is mens geworden om met ons mensen te zijn. Om vóór ons mensen te zijn. Om voor ons de dood te lijden, om van binnenuit die gevangenis open te breken. Wat Jezus als mens niet kon, dat heeft God gedaan. Hij is opgewekt uit de doden om voor ons mensen levende hoop te zijn.

Wat schijnwerpers 's avonds met de kerk doen: die in het licht zetten, doet de Geest met Jezus. Zoals de kerk in het water spiegelt, zo maakt de Geest ons als een spiegel van Jezus. In de kerk, Ecclesia, komen wij in de werkplaats van de Geest, opdat onze spiegel van Christus helder gemaakt wordt.

Durven getuigen

Pinksteren, het feest van Geest, is het feest van nieuw leven, leven dat voortgaat over de horizon van ons bestaan heen. Met dat uitzicht durven getuigen het aan om met hun leven in te staan voor het geloof. Dat waren vroeger martelaren, vandaag vervolgd christenen. Voor hen wordt gebeden in de Nacht van Gebed. Zij bidden voor ons, dat wij volhouden in het geloof. Want het geloof is de kracht die de Heilige Geest geeft om het leven uiteindelijk te doen overwinnen op deze wereld.

In het licht

Het getuigenis daarvan wekt Ecclesia op tot levende kerk. De Heilige Geest wakkert dat getuigenis gedurig aan. De Geest verlangt ernaar ons Jezus op het hart te binden. De Geest verlangt dat wij door Christus tot het doel van ons bestaan komen. Gods doel is het eeuwige geluk. Hartstochtelijk is God bezig om mensen op de weg van Jezus te krijgen.

• Ds. C.H. Wesdorp



— Advertentie —

MONDIAL MOUERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuisswinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archieffopslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl



10 JUNI
Uitnodiging
Iftar-maaltijd

DE OASE • Na het succes van de Iftar-maaltijd van vorig jaar, willen onze moslimburen van de Al Qibla-moskee, Kerkenbos 4 in Meerzicht, ons ook dit jaar weer onthalen op een heerlijke en gezellige gezamenlijke maaltijd tijdens de Ramadan. De maaltijd wordt gehouden op zaterdag 10 juni en begint direct na zonsondergang. Vanaf 21 mei ligt er een intekenlijst in De Oase zelf en opgeven kan ook via de scriba.

• Els Alebregtse
E SCRIBAVANDEOASE@GMAIL.COM

Help Roemeens
bejaardenhuis verder

NOORD • In november 2016 is er in wijkgemeente Zoetermeer-Noord aandacht gevraagd voor het bejaardenhuis Odorheiu-Secuesc in Roemenië. Carla van der Kooij heeft in de dienst met woord en beeld verteld over het reilen en zeilen van het bejaardenhuis, dat sinds 2006 voor ruim dertig bewoners een goed onderkomen is. Helaas is het financieel gezien niet voor iedereen mogelijk daar te wonen. Daarom heeft de stichting HBOV (Help Bejaardenhuis Odorheiu Verder) u gevraagd hierbij te ondersteunen. Wij zijn ontzettend blij met de giften die binnen zijn gekomen. Daardoor kon er weer een maand een kamer voor een oudere in het bejaardenhuis betaald worden (€ 400,-). Ook is het heel fijn dat we structurele bijdragen mogen ontvangen.

Wilt u ook een bijdrage geven (eenmalig of maandelijks)?
Dat kan: Stichting HBOV,
NL46ABNA0623892480

We zijn ook geïnteresseerd in: incontinentiemateriaal, verbandartikelen, looprekken en douche-stoelen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Carla van der Kooij T (079) 331 15 97
E cvdkooij@casema.nl

• Marrie van Es-van Bockel
STICHTING HBOV

VOEDSELBANKVRIJWILLIGERS

Handen en voeten geven aan geloof

INTERVIEW • Het kleine initiatief dat begon in Rotterdam hebben ze zien uitgroeien tot een professionele geoliede landelijke organisatie met 162 plaatselijke afdelingen. Joost de Jager is aanspreekpersoon voor de zes uitdeelpunten die Voedselbank Haaglanden in Zoetermeer heeft en zijn vrouw Ida is coördinator van uitdeelpunt Oosterkerk. Ze doen het al twaalf jaar, eerst in Amsterdam en sinds negen jaar in Zoetermeer.



Foto's: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

De Voedselbank biedt directe voedselhulp aan de armste mensen en voorkomt verspilling van goed voedsel. De hele organisatie draait op vrijwilligers, landelijk zijn dat er 10.500. In Zoetermeer zijn het vooral kerkelijke vrijwilligers, die meestal voldoende beschikbaar zijn.

Geen pakket zonder traject
Om in aanmerking te komen voor hulp van de Voedselbank gelden enkele criteria. Zo moet je deelnemen in een hulpverlenings-traject en ook de inkomenstoets is een voorwaarde. Een belangrijke doelstelling is dat mensen er



slechts tijdelijk gebruik van hoeven te maken en vooruitgeholpen worden. Een hulpverlenende organisatie stuurt de aanvraag naar de Voedselbank in Den Haag waar bekeken wordt of de betreffende persoon voldoet aan de voorwaarden en de financiële norm. Voor een eenpersoonshuishouden is de norm dat er minder dan € 200 per maand beschikbaar is voor voedsel en kleding. Voor elke persoon extra in het huishouden komt er € 80 bij.

Ophalen waar teveel is en het daar brengen waar tekort is

Evenwicht

Alle deelnemers staan geregistreerd in een landelijk systeem waar veel voedselbanken een eigen beschermde digitale omgeving hebben. Een uitdeelpunt heeft alleen inzage in de gegevens van mensen die daar een voedselpakket halen. Vanuit acht landelijke distributiecentra wordt het voedsel zo goed mogelijk verdeeld, zodat er evenwicht ontstaat

in het voedselaanbod. Overal waar voedsel te veel is (of: verspild wordt), kunnen de mensen van de Voedselbank het daar brengen waar er tekort aan is.

Samenwerking

Ook in Zoetermeer werkt de Voedselbank samen met supermarkt, kerk en overheid. De supermarktketens leveren wekelijks voedsel, de gemeente Zoetermeer doneert jaarlijks € 20.000, de kerkelijke gemeenten stellen ruimtes en vrijwilligers beschikbaar en organiseren collectes en inzamelingsacties. Lokale ondernemers steunen de Voedselbank met een speciaal aangeschafte truck en een opslagloods.

'Sociale kruidenier'

De Voedselbank zou graag ook kort houdbaar voedsel willen leveren en de klanten meer keuze bieden. In het land wordt hiermee proefgedraaid. Met een pasje kunnen mensen dagelijks voedsel afhalen bij de 'sociale kruidenier', waarbij ze ook zelf producten kunnen kiezen.

• Aafke Halma

Inzameling oud papier en kleding in Seghwaert en Noordhove

NOORD • Maandagavond 26 juni is er weer een inzameling oud papier. Van 18.00 tot 20.30 uur wordt oud papier en kleding in de wijken Seghwaert en Noordhove opgehaald. Wie niet in deze wijken woont, kan het zelf in die tijd bij het ONC op het parkeerterrein

afgeven. De kleding die wordt aangeboden (graag schoon en heel) tijdens de Oud Papier Actie is bestemd voor de kledingbank uitgaande van de Stichting Meve (Met elkaar voor elkaar). Meve zorgt ervoor dat inwoners van Zoetermeer met een laag inkomen regelmatig kleding mogen

ophalen. De Stichting richt zich ook op vluchtelingen die in Zoetermeer verblijven.



T 06 109 136 89
E jan.visser@palibrida.nl

MISSION POSSIBLE
Baby-dozen voor
Bulgaarse meisjes

De Bulgaarse Roma-meisjes behoren tot de meest kwetsbare mensen in Oost-Europa. Armoede drijft hen tot bedelen, stelen en prostitutie. Het is voor ouders binnen de sociale gemeenschap daar een last om voor hun dochters te zorgen, ze worden zo vroeg mogelijk uitgehuwelijkt. De meeste Roma-meisjes worden al moeder wanneer ze nog jonge tieners zijn. Tijdens de zwangerschap krijgen ze nauwelijks instructies over gezondheidszorg of ouderschap. Meestal komen ze voor het in eerst in contact met de medische zorg als het kind geboren is. Voor deze speciale doelgroep jonge moeders heeft Mission Possible een nieuw programma ontwikkeld: het Baby Box-project. In dit project worden dozen met benodigdheden voor baby's en hun jonge moeders uitgedeeld in Bulgaarse Roma-dorpen. De dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby, maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over opvoeden van kinderen, woonhygiëne en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen zij, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.

Meedoen? U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk bedrag dat u maar wilt onder vermelding van 'Baby Box-project' of door het inzamelen van babykleding.



Mission Possible Nederland (Bert Dokter) NL07 RABO 0158 0454 24
T (0595) 438 672
E info@missionpossible.nl
W www.missionpossible.nl

Advertenties

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?
Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?
Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders
Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit, Zekerheid, Service Garantie

ONDER WOORDEN

De vraag van Luther

Het boekje *Neem mij aan zoals ik ben* biedt een handreiking voor meditatie over vijf belangrijke thema's van de Reformatie: rechtvaardiging, heiliging, gebed en meditatie, kerkmuziek en lekenspiritualiteit. Bij ieder thema wordt eerst informatie gegeven over het gedachtegoed van Luther en Calvijn, gevolgd door een beeld- en tekstmeditatie, een gebed en een lied.

Wij hoeven die niet te verdienen. Toch streeft men er alsmaar naar het zelf zo goed te doen, dat je met vertrouwen tegenover God kunt staan, gesierd met deugden en verdiensten – maar dat is onmogelijk! Toen je hier woonde verkeerde je ook nog in die veronderstelling, zeg maar gerust dwaling, ik trouwens ook, maar nu bestrijd ik deze onzin, al ben ik er nog lang niet klaar mee.'

Tekstmeditatie bij 'rechtvaardiging':
In een brief van 8 april 1516 schrijft Luther aan een medebroeder zijn gedachten over de vraag die hem al jaren bezighoudt: Hoe kan ik als mens voor God rechtvaardig zijn?

'Verder: ik zou wel eens willen weten hoe het innerlijk met je staat. Heb je eindelijk geleerd je eigen gerechtigheid te verachten, te herademen in Christus' gerechtigheid en daar al je vertrouwen op te stellen? Wat is de verleiding tot aanmatiging en hoogmoed toch groot in deze tijd, vooral bij hen die met alle kracht zo goed en rechtvaardig proberen te zijn. Ze kennen de gerechtigheid van God niet, die in Christus overvloedig aan ons geschonken is.

Meditatievragen:

1. Wat in deze brief raakt mij?
2. Wat zegt dat over mijn relatie met God?
3. Wat zou deze brief kunnen betekenen voor mijn geestelijke ontwikkeling?

Uit: Kick Bras, Alberte van Es en Niels Gillebaard, *Neem mij aan zoals ik ben. Suggesties voor meditatieve bezinning ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie, Vacare/Narratio 2016, 31 blz., € 7,50*

'Neem mij aan zoals ik ben'
Suggesties voor meditatieve bezinning ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie
Kick Bras, Alberte van Es en Niels Gillebaard

DE PELGRIM



AGENDA

Juniprogramma De Pelgrim

Alle wekdagen	7.30 uur	Ochtendgebed
8 juni	19.45 uur	Meditatie en gebed
12 juni	19.30 uur	Workshop 'Dansen rond Pinksteren'
16-18 juni		Kloosterweekend Koningshoeven
22 juni	19.30 uur	Balijwandelings, Balijhoeve, Kurkhout 100
25 juni	19.30 uur	Taizé-viering in De Wijngaard

Meditatie en gebed

Welkom bij de tijd van meditatie en gebed op donderdag 8 juni om 19.45 uur in de Pelgrimskerk. De meditatie geschiedt onder leiding van een predikant, door middel van het lezen van een bijbelgedeelte op de wijze van 'lectio divina'. Na de meditatie kan met elkaar worden gedeeld wat men heeft 'ontvangen'. Aansluitend is er een tijd van voorbeden voor nood in de wereld, ver weg en dichtbij.

Piet Boudeling T (06) 5364 2021
E info@boudeling.nl

GEBEDSMOMENTEN

OOSTERKERK

Woensdagavond om de twee weken: 7 en 21 juni
19.00-20.00 uur, Oosterkerk

OUDE KERK

Elke maandagavond van
19.00-20.00 uur in
Wijkgebouw Dorpsstraat 57

DE PELGRIM

Elke werkdag om 7.30 uur
in de Pelgrimskerk

HALTE 2717



Nieuwe activiteiten op woensdagmiddagen

Bij Halte 2717 is het steeds vaker een gezellige drukte. Met diverse sociale partners hebben we volop overleg om de samenwerking Buytenwegh-breed te verbeteren en ondertussen gaan de eigen activiteiten gewoon door.

Behalve de bekende inloop bieden wij nu op drie woensdagmiddagen van 14.00-16.00 uur extra activiteiten aan op Bus 63 voor iedereen.

- Elke eerste woensdag van de maand: **wandelen**, ook voor rolstoelen. Bij slecht weer kunnen we samen een mooie film bekijken.
- De tweede woensdag: **spellenmiddag**, van ganzenbord tot Catan, van sjoelen tot klaverjassen.
- Op de derde woensdag: **handwerken** – je eigen handwerk meenemen of samen iets maken voor het goede doel (?)

Vaker eten

Ook de buurtmaaltijden zijn uitgebreid: er kan nu twee keer in de maand voor een heerlijk maal aangeschoven worden. Data staan op de website en op het prikbord in de hal van Bus 63. Opgeven via informatie@halte2717.nl of inschrijflijst in de hal; maximaal 10 eters per keer.

Meer hulpvragen

We merken dat met het uitbreiden van het netwerk er steeds meer en uiteenlopende hulpvragen komen. Dat kan variëren van een individueel gesprek over omgaan met verlies tot hulp bij een verhuizing. Vooral op dit gebied kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken.

Informeert u eens bij de Buurtpastor: Johan Roest
E buurtpastor@halte2717.nl

OPEN ICHTHUS

Ichthuskerk, Parkdreef 258, www.openichthus.nl



Inloopactiviteiten

Ook in de maand juni welkom bij een van de inloopactiviteiten van Open Ichthus.

- **Inloopochtend:** iedere woensdagmorgen tussen tien en twaalf staan koffie en thee klaar. Toegang gratis.

Jacqueline Gravesteijn
T (06) 1053 8940
E welkom@openichthus.nl

Let op: In de zomermaanden is er geen inloopmiddag op de laatste dinsdag van de maand.

- Iedere donderdagavond is het **Kerkcafé Plus**. De deuren gaan open om 19.30 uur en de eerste consumptie is gratis.

Joop Geuze T (06) 4001 0671
E kerkcafeplus@openichthus.nl

Advertenties

PERRON



Ontmoetingslunch

Iedere vrijdag is er in Perron Centrum, Oosterheemplein 320, van 12.30 tot 14.00 uur een lunch voor Oosterheembewoners, om elkaar te ontmoeten en lekker te genieten van een goede middagmaaltijd. Kom lekker een hapje mee eten! We vragen een kleine bijdrage voor de onkosten.

W www.perron-oosterheem.nl

28 JUNI

Aanschuiven!

Iedere laatste woensdag van de maand verzorgt Perron-kok Fred Cammeraat van 17.30 tot 19.00 uur een fantastische maaltijd bij Middin, Schiebroekstraat 45, 2729 LR.

Aanschuiven?
T (06) 2304 4470
E info@cammeraatcatering.nl

OPEN KERK IN OOSTERHEEM

De ontmoetingsruimte van de Oosterkerk, Oosterheemplein 320, is elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open als inloop- en stiltecentrum.

Adverteren?

E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?

E redactie@kerkinzoetermeer.nl
of T (079) 316 82 56

Bekijk ook onze website:

www.kerkinzoetermeer.nl



INLOOPHUIS OUDE KERK

In het Inloophuis Oude Kerk is iedereen welkom, voor een praatje of een luisterend oor, voor een kopje koffie of thee, om een tijdschrift te lezen of voor een spelletje ... niets moet, alles mag ...

Elke dinsdagmorgen in Wijkgebouw Dorpsstraat 57, tussen 10.00 en 12.00 uur.

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

UITVAARTVERZORGING
Hoekeindseweg 61
Bleiswijk
www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70

Klassieke Homeopathie en meer...

Praktijk Panakeia
Renzo Pianolijn 9
2728 AD Zoetermeer
T 079-347 95 72
E info@praktijkpanakeia.nl
I www.praktijkpanakeia.nl

bijbels boeken muziek
Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081
WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Van Dongen UitvaartZorg & Van Dongen UitvaartCentrum

Wij zijn een kleinschalige onderneming en bieden persoonlijke zorg en aandacht

Bredewater 20A - 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL
24 uur per dag bereikbaar ongeacht waar u verzekerd bent

Middelwaard 46
2716 CW Zoetermeer
Tel. 079 351 34 33
www.floraproject.nl

Goed geschikt
Eigentijds bloemwerk
Verzorgd rouwwerk

gaat tot het uiterste!

a Dorpsstraat 175
2712 AJ Zoetermeer
t 079 362 05 55
e info@verlaanmakelaardij.nl
i www.verlaanmakelaardij.nl

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk



Elke woensdag van 12.45-13.15 uur –
Oude Kerk – Dorpsstraat 59 – toegang gratis

7 juni: Ronald de Jong – orgel
14 juni: Johan Brouwer – klavecimbel
21 juni: Regina Ederveen – harp
28 juni: Klassiek op het water – Antoinette Lammers (piano)
met Wilma Hoekman (dwarsfluit), Matteo Costanzi (hobo),
Ronald de Jong (orgel en klavecimbel)
5 juli: Ronald de Jong (orgels, klavecimbel en piano)
Deze concerten worden georganiseerd door de Stichting Concerten
Oude Kerk. Op de website www.concertenzoetermeer.nl zijn alle
concerten, musici en programma's te vinden.

Inlichtingen: Ronald de Jong T (079) 361 23 64 of 06 4200 0213
E info@ronalddejong.com

21 JUNI

Romantische kamermuziek in De Regenboog



Johannes Brahms. Onder andere de Märchenerzählungen van Robert Schumann, twee sonates van Johannes Brahms en het beroemde Kegelstatt-trio van Mozart. Romantische, zeer persoonlijke en soms weemoedige muziek die niemand onberoerd laat.

Op woensdagavond 21 juni geeft klarinettist Julien Hervé met medewerking van pianist Jean Sugitani en altviolist Pierre-Marc Vernaudon een concert met romantische kamermuziek in De Regenboog. Op het programma staan werken van de componisten Robert en Clara Schumann en hun vriend

Woensdag 21 juni, 20.15 uur
De Regenboog, Nathaliegang 263
Entree: € 15 (incl. koffie/thee);
t/m 25 jaar: € 5; houders van een
Zoetermeerpas: gratis
Reserveren kan via
www.regenboogmuziek.nl

24 JUNI

Orgelconcert in Oude Kerk

Op zaterdag 24 juni zal organist Harm Hoeve het maandelijkse orgelconcert in de Oude Kerk verzorgen. Op het programma staan werken van J.S. Bach, Ch.M. Widor en Hoeve zelf. Het volledige programma is te

bekijken via de website
www.concertenzoetermeer.nl

Zaterdag 24 juni, 15.00 uur
Toegang: € 10; 65+ en donateurs:
€ 7; t/m 17 jaar gratis
W www.concertenzoetermeer.nl

KERK MUZIEK



Orgel in opmars

Het orgel is voor veel Nederlanders onlosmakelijk verbonden met de kerk. Dit is echter niet altijd zo geweest. Ongeveer 250 jaar voor Christus is het orgel uitgevonden. In de Griekse en Romeinse cultuur kreeg het orgel zijn plaats bij festiviteiten en plechtigheden. De eerste christenen werden met het orgel geconfronteerd bij de spelen waar zij voor de leeuwen en andere wilde dieren werden geworpen. In die tijd werd het orgel dus geassocieerd met de executie van medechristenen en niet met de christelijke eredienst.

'Voorzichtig en verstandig'

Tot ongeveer de 10e eeuw klonk er alleen maar vocale muziek in de kerk. Vanaf de 10e eeuw veroverde het orgel langzaam zijn plaats in de eredienst. Eerst in Engeland en later ook in de rest van Europa. Het orgel werd ingezet als onderdeel van het koor. Soms in afwisseling met het bestaande koor, soms als aanvulling van het koor om ontbrekende partijen tot klinken te brengen.

De reformatoren Johannes Calvijn en Huldrych Zwingli waren faliekant tegen het gebruik van het orgel in de eredienst. Calvijn ging zelfs zo ver dat hij het orgel de 'sirene van de duivel' noemde. Christiaan Huygens daarentegen bepleitte een goed gebruik van het orgel om de samenzang te ondersteunen. Huygens vond dat de slechte kwaliteit van de samenzang vooral te wijten was aan het feit dat deze niet muzikaal begeleid werd. Door 'terughoudend, voorzichtig en verstandig' het orgel in te zetten voor het begeleiden van de samenzang, zou dit waardiger en tot eer van God geschieden. Alhoewel hiermee de discussie niet ten einde was.

Omdat de orgels in de kerk vaak eigendom waren van het stadsbestuur, bleven de orgels ook voor ons behouden. Vanaf de 17e eeuw nam het gebruik van het orgel als begeleidingsinstrument voor de samenzang langzamerhand toe en werd in steeds meer kerken een orgel geplaatst.

• Arie Vooijs

10 JUNI

Haagse lieddag

'Zing als het kan!'

DEN HAAG – BETHEL • Op zaterdag 10 juni is er de Haagse lieddag onder de titel 'Zing als het kan!'. Op het programma staan bekende én nieuwe liederen van Huub Oosterhuis en het Nieuw Liedfonds. De Lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, dirigent van het Koor van de Haagse Dominicus. De muzikale begeleiding op de vleugel wordt verzorgd door Julia Urinyova. In de middag worden diverse liederen ondersteund met fluit, klarinet en viool.

Ieder die van zingen houdt is van harte welkom Om 10.00 uur gaat de deur open. Van 10.30-16.00 uur worden de liederen met de verschillende stempartijen ingestudeerd en gezamenlijk uitgevoerd. Tussendoor zijn er enkele pauzes. De lunchpauze is van 12.30-13.15 uur en na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. De Haagse lieddag is een initiatief van de Haagse Dominicus, Stek voor Stad en Buurt- en Kerkhuis Bethel.

Kosten: € 15 inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij de entree. Voor een lunchpakket mag ieder zelf zorgen.

Aanmelden: via informatie@haagsedominicus.nl o.v.v. Haagse lieddag (graag met vermelding van stempartij) of via T (070) 382 47 05

Informatie: W www.haagsedominicus.nl, Cobie Roeleveld T (070) 382 47 05

Locatie: Bethel, Thomas Schwenkestraat 30

(zijstraat Laan van Meerdervoort), tram 3 of 12 (Halte Fahrenheitstraat)

10 JUNI

Orgelconcert met twee organisten

Op zaterdag 10 juni geven de organisten Gerwin van der Plaats en Arjan Breukhoven in de Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs een bijzonder orgelconcert. Zij bespelen gezamenlijk en apart het schitterende orgel van deze eeuwenoude kerk. De organisten zijn te zien op een groot beeldscherm tijdens het concert.

Dorpskerk Berkel en Rodenrijs, 20.00 uur

Toegang: € 10; onder de 15 jaar gratis, www.arjanbreukhoven.nl

10 JUNI

Orgel en pauken in Moordrecht

Op zaterdag 10 juni geeft Gonny van der Maten, cantor-organist in Soest, in de Dorpskerk van Moordrecht een orgelconcert met medewerking van paukenist Jos Glaap. Samen vertolken zij werken van o.a. Händel en Purcell. Als solist speelt Gonny van der Maten werken van o.a. J.S. Bach en Albert de Klerk.

Dit concert is het eerste in een serie van vier lustrumconcerten georganiseerd in het kader van het vijfjarig bestaan van de Stichting Orgelcultuur Zuidplas.

Dorpskerk Moordrecht, 20.00 uur
Toegang: € 7,50;

t/m 12 jaar en CJP: € 5

www.stichtingorgelcultuurzuidplas.nl

1 juli 2017

Orgeltoer Zuidplas

Op zaterdag 1 juli kunt u op één dag vijf orgels uit de 18e, 19e en 20e eeuw beleven tijdens een orgeltoer langs kerken in Zuidplas. De toer begint om 10.00 uur in de Dorpskerk in Moordrecht, daarna worden orgels bezocht in Nieuwerkerk a/d IJssel (De Lichtkring) en Zevenhuizen (Ontmoetingskerk en Dorpskerk). De toer eindigt in de hervormde kerk in Moerkapelle. Organist André van Vliet geeft steeds een toelichting en concert.

Met fietsers is in het programma rekening gehouden. De tocht gaat in principe met eigen vervoer. Voor mindervaliden is een aangepast busje beschikbaar.

Deelname: € 25,00 per persoon, inclusief lunch, informatie programmaboekje en hapje en drankje na afloop van de toer.

Aanmelden: tot 20 juni via stichting-orgelcultuurzuidplas@gmail.com
www.stichtingorgelcultuurzuidplas.nl

— Advertentie —

TENTOONSTELLINGEN

Feestdagen

Tentoonstelling over de betekenis van christelijke en andere religieuze feestdagen en hoe deze gevierd worden aan de hand van bijzondere voorwerpen en verhalen. Voor kinderen en volwassenen.

Bijbels museum, Herengracht
366-368, 1016 CH Amsterdam
www.bijbelsmuseum.nl

Statenbijbelmuseum

De collectie bevat een belangrijk deel van Nederlands cultureel-religieus historisch erfgoed: 450 jaar bijbels. Groepsbezoek mogelijk.

Lingedijk 36, 4142 LD Leerdam
(300 m. vanaf het Glasmuseum)
www.statenbijbelmuseum.nl

Over Maria

Over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons?

Museum Catharijne Convent
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH
Utrecht, www.catharijneconvent.nl

5, 6, 7 OKTOBER

Kaarten musical

'Op zoek naar Judas'



De kaartverkoop van de musical 'Op zoek naar Judas' is in volle gang. Om te voorkomen dat veel mensen achter het net vissen – zoals eerder bij de musical Ruth gebeurde omdat de twee dagen al snel waren uitverkocht – hebben we voor de musical het Stadstheater nu drie dagen geboekt: donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond 5, 6 en 7 oktober. U kunt op drie manieren uw kaarten bestellen:

- via de site www.opzoek-naarjudas-zoetermeer.nl
 - telefonisch bij Greet Schouten via 06 437 823 49
 - via het mailadres guus.schouten@planet.nl
- Bestel snel, er zijn nu nog kaarten!

ZEKER VAN VAKWERK ZEKER VAN DORP



Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vak kennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
MET KENNIS EN RESPECT

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO. 31 MEI - (Lc 1:26-38)
De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.

DO. 1 JUNI - (Hnd 10:1-35)
Petrus zei: God maakt geen onderscheid tussen mensen, maar hij trekt zich het lot aan van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.

VR. 2 JUNI - (2 Kor 1:3-7)
Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.

ZA. 3 JUNI - (Zach 2:14-17 (2:10-13))
Jubel, mijn volk, en verheug je, want ik kom in jullie midden wonen – spreek de Heer.

ZON. 4 JUNI - (Joh 20:19-31) PINKSTEREN
De opgestane Jezus blies over zijn leerlingen heen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven.

MA. 5 JUNI - (Ef 5:14-20)
Laat de Geest u vervullen. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.

DI. 6 JUNI - (Hnd 15:5-12)
Petrus zei: God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in alle volken door hun de heilige Geest te schenken.

WO. 7 JUNI - (Hnd 3:1-10)
Petrus zei tot de verlamde man: "Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus, sta op en loop." Hij sprong op, ging staan en begon te lopen en God te loven.

DO. 8 JUNI - (Rom 8:18-25)
Paulus schreef: De hele schepping zucht nog altijd als in barenweeën. En ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de verlossing van ons sterfelijk bestaan.

VR. 9 JUNI - (1 Joh 5:14-15)
Johannes schreef: Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat hij naar ons luistert, als wij hem iets vragen overeenkomstig zijn wil.

ZA. 10 JUNI - (Rom 5:1-11)
De hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

ZON. 11 JUNI - (Joh 3:14-21)
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken.

MA. 12 JUNI - (Hos 6:3-4,6)
De Heer zegt: Liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.

DI. 13 JUNI - (Gal 5:1-6)
Paulus schreef: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

WO. 14 JUNI - (Joh 14:15-26)
Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de heilige Geest.

DO. 15 JUNI - (1 Kor 10:16-17)
Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam.

VR. 16 JUNI - (Js 61:1-4)
De Heer heeft mij gezonden om allen die treuren te troosten, om hun feestkledij te schenken in plaats van verslagenheid.

ZA. 17 JUNI - (2 Kor 12:1-10)
De Heer zei: Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.

ZON. 18 JUNI - (Joh 6:47-51)
Jezus zegt: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven.

MA. 19 JUNI - (Jr 3:12)
De Heer zegt: Kom terug, want ik ben vol genade.

DI. 20 JUNI - (1 Tes 1:1-8)
Paulus schreef: U hebt de Heer nagevolgd: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest.

WO. 21 JUNI - (Mt 12:15-21)
Met Jezus ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.

DO. 22 JUNI - (Lc 4:14-30)
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft de Heer mij gezonden en om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.

VR. 23 JUNI - (Rom 8:31-39)
Paulus schreef: Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

ZA. 24 JUNI - (Lc 1:67-79) JOHANNES DE DOPER
Bij de geboorte van Johannes de Doper zei Zacharias: Geprezen zij de Heer, die geeft dat wij hem zonder angst kunnen dienen.

ZON. 25 JUNI - (Mt 10:26-33)
Jezus zegt: Niet één mus zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd.

MA. 26 JUNI - (Mt 7:24-27)
Jezus zegt: Wie mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

DI. 27 JUNI - (2 Tim 1:6-14)
Paulus schreef: Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

WO. 28 JUNI - (Js 12:1-6)
Zing een lied voor de Heer: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, want groot is hij die in jullie midden woont.

DO. 29 JUNI - (2 Tim 4:6-18) PETRUS EN PAULUS
Paulus schreef: Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer aan mij zal geven.

VR. 30 JUNI - (Jr 30:17-22)
De Heer zegt: Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen. Jullie zullen mijn volk zijn, en ik zal jullie God zijn.

ZA. 1 JULI - (Mt 5:13-16)
Jezus zegt: Jullie zijn het licht in de wereld. Jullie licht moet schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

10 JUNI

Dwars durven zijn

GOUDA • Op zaterdag 10 juni organiseren 500 Jaar Protestant en Refo500 een grootschalige Reformatiebijeenkomst in Gouda. Doel van deze bijeenkomst is om terug te zien en vooruit te kijken. De bijeenkomst is een onderdeel van de PKN-estafette die het hele land door gaat.

De Reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, is belangrijk voor vandaag en morgen. De Reformatie leidde sinds 1517 tot grote veranderingen op allerlei gebied in heel Europa en de invloeden daarvan zijn tot op de dag van vandaag duidelijk merkbaar in ons hele land.

Middeleeuwse maaltijd
In de middag zal in drie historische kerkgebouwen – de St. Janskerk, St. Joostkapel, Oud-Katholieke Kerk – een wandelconcert worden georganiseerd. Dit wordt afgesloten met een middeleeuwse maaltijd in de St. Janskerk. Deelname hieraan

kost € 15,00 p.p., opgave vooraf is noodzakelijk.

Avondprogramma
De St. Janskerk zal 's avonds het decor zijn van een boekpresentatie, een theatrale vertelling en een expositie: zingen in kleur, de psalmen verbeeld, allemaal betrekking hebbend op 500 jaar Reformatie. Naast prof.dr. H.J. Selderhuis, directeur Refo 500, en prof.dr. W.P. van den Berken zullen onder anderen EO-presentator Tijs van den Brink, Corine Dijkstra (wethouder ChristenUnie Gouda) en drs.

P.L. de Jong *acte de presence* geven. De avondbijeenkomst is vrij toegankelijk, wel wordt er gecollecteerd.

www.dwarsdurvenzijn.wordpress.com



Vredesweek



Voor meer informatie over de Vredesweek in Zoetermeer: Flip Bakker, ILOZ (Inter-Levens-beschouwelijk Overleg Zoetermeer) – Vredesweek 2017 E ambassadevoorevredesoetermeer@gmail.com F Ambassade van Vrede Zoetermeer

BASISCURSUS

Theologische vorming voor iedere geïnteresseerde



REGIO • Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping, meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG) Rotterdam.

De basiscursus TVG wordt gegeven in kerkgebouw De Hoeksteen, Rivierweg 15 in Capelle aan den IJssel en kan gevolgd worden op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 4 respectievelijk 5 september. De basiscursus duurt drie jaar en wordt gegeven van september t/m mei en buiten de schoolvakanties.

(mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens).

- *Elk jaar:* Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers)
- *Eén jaar:* Diaconaat (drs. J.C. Blankers), Gemeenteopbouw (drs. J.E. Schelling), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. rs. E. Schorer), Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel)
- *Gedurende twee jaar:* Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek

Er is geen speciale vooropleiding of lidmaatschap van een kerk vereist. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom. De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentenkorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus.

Informatie: M. Bezemer-Rietveld E tvgrotterdam@online.nl of mw. M. Koole T (0167) 536 671 of W www.tvgrotterdam.nl (ook voor korte cursussen over bijbelse en bijbelgerelateerde thema's)

UITGELEZEN Haantje-de-voorste

Petrus hield de allereerste Pinksterpreek. Hoe beschrijven de evangelisten deze visser uit Galilea? Hij was haantje-de-voorste onder de leerlingen maar ook degene die Jezus verloochende. Wie werd hij in de kerkgeschiedenis? Zit paus Franciscus wel op de stoel van Petrus? Vragen te over. In de bundel *Steenrots en struikelblok* geven schrijvers met rooms-katholieke en protestantse achtergrond boeiende en soms verrassende antwoorden. In de hoofdstukken over de evangeliën blijkt dat het de moeite waard is een evangelieboek in zijn geheel te lezen. Beter dan via één perikoop zie je dan hoe de evangelist zijn beeld van Petrus geeft. Die beelden blijken nogal verschillend. Bij Marcus is Petrus iemand die de eerste wil zijn maar ontdekt dat hij niet beter is dan de anderen. Voor Mattheüs staat hij juist door zijn geloof én zijn twijfels model voor ieder die leerling wil zijn. Lucas legt minder de nadruk op Petrus' zwakheden, al schetst hij hem wel als een mens met

gebreken. Petrus' rol in het Johannesevangelie is het meest ontluiserend. Als apostel gaan Martha en Maria Magdalena hem voor. De drie hoofdstukken over het bijbelboek Handelingen zijn zeker het lezen waard. Daar ontdek je hoe Lucas in dit tweede deel van zijn evangelie Petrus en Paulus naast elkaar zet in een dubbelbiografie, een gangbare literaire vorm in die tijd. Je ziet hoe Petrus gaat en Paulus komt. Altijd al meer willen weten over dit haantje-de-voorste? Deze bundel is dan zeker het lezen waard!

• Joke Westerhof

Hans Janssen ofm en Klaas Touwen (red.), *Steenrots en struikelblok. Petrus in de Evangeliën, Handelingen en Brieven*, Vught: Skandalon 2017, 120 blz., € 15,95

